



(foto: Gaëlle Marcel)

Nieuw, maar ook beter?

Ik ben een gewoontedier. Zo eet ik al sinds mijn 16e elke ochtend hetzelfde als ontbijt. Yoghurt met fruit en muesli. Oh wee als ik mijn dag niet op die manier kan starten. Het heeft ook tot vorig jaar geduurd vooraleer ik een smartphone in gebruik nam: mijn oude gsm deed het prima en ik ben enkel overgeschakeld omdat ik een nieuwe cadeau kreeg. Het heeft 3 weken geduurd, die overschakeling. Maar het grootste bewijs dat ik een gewoontefreak ben, is het feit dat ik eigenlijk niet graag op vakantie ga. Meestal lukt het me pas na 4 dagen weg van mijn vertrouwde omgeving om echt te relaxen, deftig te slapen en wat te genieten van 'het nieuwe'. Ik zou dan ook gerust een hele vakantie thuis kunnen blijven, maar dat is buiten mijn kinderen en man gerekend ...

Saaï zeg, hoor ik je denken. Nochtans vind ik dat er genoeg vernieuwing in mijn leven binnensluipt en dat het verre van eentonig is. Samen met mijn buren een project bij de stad indienen om het plein in de buurt een facelift te geven, plannen maken om ons huis nog maar eens te verbouwen, een nieuw recept voor chocoladetaart uitproberen ... ik ben er allemaal voor te vinden!

Hoe kan het dat ik soms sta te springen om te innoveren, maar ook stress krijg bij andere nieuwigheden en ze links laat liggen? De Nederlandse filosoof Bas Haring geeft me een antwoord: 'Vernieuwing doet eigenlijk helemaal niet ter zake: verbetering, dat telt. Om te kunnen verbeteren zal je moeten vernieuwen. Maar soms zijn verbeteringen niet mogelijk en kan alles maar beter bij het oude blijven.' Niet zeker zijn van verbetering, dat ben ik dus. Dat is iets anders dan saaï zijn.

Ik ben dan ook blij dat de artikels in dit nummer over 'Van motivatie naar goesting' en 'VCLB Aarschot wil werken met goesting' niet enkel over innovatie op school of in het CLB gaan. De goesting om te vernieuwen, maar vooral ook om te verbeteren, spat van deze artikels af. En het blijft niet bij goesting. In beide projecten is er ook werkelijk verbetering, zo blijkt.

Toch zal je ook merken dat deze verhalen niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn. Hoe dat komt? Vernieuwen is eigenlijk redelijk makkelijk. 'Verbetering, dat is pas moeilijk', zegt Bas Haring. Ik moet hem gelijk geven. De glutenvrije (dus zogezegd vernieuwende) chocoladetaart die ik gisteren uit de oven haalde, was een misbaksel.

Laat 2017 dus niet alleen een nieuw, maar vooral een nóg beter jaar zijn dan het voorbije!



Veerle Germeijs

Hoofdredacteur Caleidoscoop

