



(foto: Kristopher Roller)

Een andere kerst

In het busstation naar ooit
zal weer een dag beginnen,
weer die kou van winterstraten,
van sombere gedachten
bij rauwe riffs van een gitaar,
mijn rugzak als een nutteloze
parachute aan mijn schouder.

Op het perron richting terug
zal weer een avond wachten
van hoogoplopend zwijgen,
een nacht van thuislawai.
Waar vind ik dat kleine licht?
Die ster.

Ch@t met mijn CLB.

Lieve Willems